



PROSKENION SPEELT

leed vermaak

Judith Herzberg

Regie: Geert Niland

Rolverdeling:

LEA, bruid

NICO, bruidegom

SIMON, vader van Lea

ADA, moeder van Lea

ZWART, vader van Nico

DUIFJE, moeder van Nico

ALEXANDER, eerste man van Lea

DORY, eerste vrouw van Nico

HANS, vriend van Nico

RIET, oorlogsmoeder van Lea

DANIEL, logé van Simon en Ada

JANNA, werkstudente

Ilse van Lith

Hanno Monshouwer

Jef De Schepper

Loes Schinning

Jac Henneman

Tonny Bijsterveld

Barrie van den Heuvel

Angela Berende

Theo Verhagen

Els de Leeuw

Toon van Hooijdonk

Suzan Onstenk

Regie

Productie

Ontwerp decor

Uitvoering decor

Licht

Publiciteit

Grafische vormgeving

Geert Niland

Theo Verhagen

Geert Niland en Theo Verhagen

In samenwerking met de Boei

Rob Bügel

Hanno Monshouwer

Annick Vermijs

Aanvang: 20.15 uur

Plaats: Zaal De Oude Sint Joris,

Pastoor Dijkmansstraat 25, Eindhoven

P bij Parktheater / Joriskerk

Entree: € 8,-

Reservering: 040-2124836

Nadere informatie: Hanno Monshouwer

040-2424516; 06-48595004

20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 april 2007

Proskenion speelt 'Leedvermaak' van Judith Herzberg

Welkom bij de bruiloft van Lea en Nico.

Haar derde, zijn tweede keer...

Het feest vindt plaats in het huis van de ouders van Lea.

Ook Riet, Lea's onderduikmoeder, zal er zijn.

Net als Dory en Alexander, de exen van het bruidspaar:

Fijn toch, dat dat allemaal kán.

Het zou vandaag een feest moeten zijn, maar . . .

versnipperde pijn.

Onvermogen.

Af en toe toont men elkaar de open wond.

Op zoek naar geborgenheid.

Leedvermaak.

En dat is het ook.



LEA: "Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Het is alsof een wereld voor me open gaat!

Nee of de wereld open barst!"

Het is buigen of barsten in het leven en de wereld buigt uiteindelijk niet. Als het geluk barsten vertoont, sijpelt het leed naar binnen en valt als zout op de eronder liggende wonden.

In een gebarsten wereld wordt het vermaak in het heden verdrongen door leed uit het verleden . . .

Als iedereen nu eens alleen zei wat hij echt meende ...

Wie zijn toch die twee mannen? ...

Uit de wind en in de zon, is moeilijk te veroveren! ...

Als ze het al niet aan mij kwijt kan, waarom dan wel aan een vreemde? ...

Ze weten niet hoe ze moeten leven en bedekken dat met zalm ...

Er zijn dingen die je hebben kunt en dingen die je niet kunt hebben ...

